

DE BIKKEL.

Weest wyzer als 't onweetend Kind,
Dat spel in doode beenen vind.



De Bikkel, uit het Schaapen been,
Die smyt de groote slechts daar heen;
Maar by de kleine heeft hy waarde:
Zo raapt het kleine Kinds verstand
't Verworpen goed uit Wyzer hand,
De snoode Dingen van der aarde.