

DE ZETHAAK.

Met hulp van dat.



II.

Weest in geen ding bezorgd: maar laat uwe begeerten in alles, door bidden en smeeken, met dankzegginge bekend worden by God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uwe herten en uwe zinnen bewaaren in Christus Jezus. Philippenzen IV: 6, 7.