

# HET GILDE KALF.

Terwyl d'Elende nadert.



*Welker einde is het verderf, welker God is de buik,  
en [welker] beerlykheid is in haare schande, dewelke  
aardse dingen bedenken. Philipp: III: 19.*

*Verblyd*