

DE MUNTER.

Het hert, verlicht met hemelschyn,
Begeert geen zak van geld te zyn.



ô Munt van zilver, en van goud!
Wat zyt gy tot verderf van veelen,
Daar 't idel leven op vertrouwt,
Dat zich door uwe zucht laat steelen;
Maar 't hert, dat op zyn Schepper ziet,
En dient de vreemde Goden niet.