

DE BOEKBINDER.

Het oog van 't eeuwig wezen
 Kan 't boek uws herten lezen.



Lag 't weeten heim'lyk in de hoeken,
 Waar dat de weg ten hemel leid,
 't Was waard de wereld door te zoeken:
 Maar nu 't den mens word klaar gezeid
 In 't heilig boek, van God gegeven,
 Steekt hem de walg van 't heilig leven.