

DE BLAASBALKMAAKER.

Haal, door uw zucht, Uit God uw lucht.



De lucht, ter blaasbalk uitgedreeven,
Geeft aan het vuur een luchtig leven:
ô Heil'ge lucht uit Gods natuur!
Die 't Pinksterfeest zo schoon bewaaide,
En vuur'ge tongen nederzaaide.
Blaaseeuw'ig in ons zielenvuur.