

# DE ZEILEMAAKER.

De vlugge wind, Vat daar hy 't vind.



Het zeil aan ree en mast gespannen,  
Gaet over zee met schip en mannen :  
ô Mens, span uit, span uit het zeil,  
Van hert'lyk willen en begeeren,  
Zo voert de Heil'ge Geest des Heeren  
U naar de goudkust aller heil.