

DE WOLBEREIDER.

De nacht verdwynt, Als 't dagje fchynt.



De maat der liefde Gods is vol:
Een ziel, die 't kwaade wil verzaaken,
Zyn schuld, als purper of scharlaken,
Zal zyn als sneeuw en witte wol:
ô Mens! ô mens! wil u bekeeren
Op zulk een vrienſlyk woord des Heeren.