

DE SCHUIERMAAKER.

Een ider zoek De onreine hoek.



De zinn'lykheid neemt vuil en stof,
Van 't nette kleet en huisraad of;
Maar 't best van al word veel vergeeten,
Het eeuwig deel, de waarde ziel,
Daar zo veel zondenstof op viel,
Bespāt, beklad, en vuil bezeeten.