

M A T T H E U S XXV: 36.



110

I K ben krank geweest , en gy hebt my bezocht.

J O B XXIX: 12, 13, 14, 15, 16.

Want ik bevrydde den elendigen , die riep , en den weeze , en die geenen helper en hadde . De zegen des geenen , die verlooren ging , quam op my : en het herte der weduwe deede ik vrolyk zingen . Ik bekleedde my met gerechtigheid , en zy bekleedde my : myn oordeel was als een mantel , en Vorstelyke hoed . Den blinden was ik [tot] ooggen : en den kreupelen was ik [tot] voeten . Ik was den nooddruftigen een vader : en het gefchil [dat] ik niet en wiste , dat onderzocht ik .

En Kapittel XXXI: 16, 17.

Zo ik den armen [haare] begeerte onthouden hebbe , of de ooggen der weduwe hebbe laaten verfmachten : En myne beete alleen gegeten hebbe ; zo dat de weeze van die niet gegeten en heeft .

J A K O B U S I : 27.

De zuivere en onbevleete Godsdienst voor God enden Vader is deze : Weezen en Weduwen bezoeken in haare verdrukkinge , [en] hem zelve onbefmet bewaaren van de wereld .

Gggg 3

MEN