

MATTHEUS XXV: 36.



109

I K was] naakt , en gy hebt my gekleed.

JOB XXXI: 19, 20.

Zo ik iemand hebbe zien omkomen , om dat hy zonder kleedinge was , en dat de nooddriftige geen deksel en hadde : Zo zyne lendenen my niet gezegend en hebben ; doe hy van de vellen myner lammeren verwarmd wierd.

JAKOBUS II: 14, 15, 16, 17.

Wat nuttigheid is het , myne broeders , indien iemand zegt , dat hy het geloove heeft , en heeft de werken niet ? kan dat geloove hem zalig maaken ? Indiender nu een broeder of zufter naakt zouden zyn , en gebrek zouden hebben van dagelyks voedsel : En iemand van u tot haar zoude zeggen , Gaat heenen in vrede , word warm , en word verzaadigd : en gy-lieden en zoudet haar niet geeven de nooddriftigheden des lichaams , wat nuttigheid is dat ? Alzo ook het geloove , indien het de werken niet en heeft , is by hem zelve dood.