

MATTHEUS VII: 13, 14.



GAAT in door de enge poorte: want wyd is de poorte, en breed is de weg, die tot het verderf leid, en veele zynder die door dezelve ingaan. Want de poorte is enge, en de weg is nauwe, die tot het leven leid, en weinige zynder die den zelve vinden.

LUKAS XIII: 23, 24, 25.

En daar zeide een tot hem, Heere, zynder ook weinige die zalig worden? En hy zeide tot haar, Stryd om in te gaan door de enge poorte: want veele (zegge ik u) zullen zoeken in te gaan, ende en zullen niet kunnen: [Namelyk] na dat de heere des huis zal opgegaan zyn, en de deure zal geflooten hebben: en gy zult beginnen buiten te staan, en aan de deure te kloppen, zeggende, Heere, Heere, doet ons open, en hy zal antwoorden en tot u zeggen, Ik en kenne u niet van waar gy zyt.

HANDELINGEN XIV: 22.

Versterkende de zielen der Discipelen, [en] vermaanende dat ze zouden blyven in het geloove, en dat wy door veele verdrukkingen moeten ingaan in 't Koningryke Gods.