



151

DE Geest Gods toog Zacharia den zoone van Jojada den Prieſter aan, die boven het volk ſtond, en hy zeide tot hen: Zo zeid God; Waarom overtreeder gy de geboden des HEEREN? daarom en zult gy niet voorſpoedig zyn; dewyle gy den HEERE verlaaten hebt, zo zal hy u verlaaten. En zy maakten eene verbinteniſſe tegens hem, en ſteenigden hem met ſteenen door het gebod des Konings, in't Voorhof van het Huis des HEEREN. Zo en gedacht de Koning Joas niet der weldaadigheid, die zyn vader Jojada aan hem gedaan hadde, maar doodde zynen zoone: dewelke, als hy ſterf, zeide; De HEERE zal het zien, en zoeken.

MATTHEUS XXIII: 34, 35, 36.

Daarom ziet ik zende tot u Propheeten, en Wyze, en Schriftgeleerde, en uit den zelve zult gy [zommige] dooden en kruifigen, en [zommige] uit den zelve zult gy geeſſelen in uwe Synagogen, en zult ze vervolgen van ſtad tot ſtad. Op dat op u kome alle het rechtvaardige bloed, dat vergooten is op der aarden, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed Zacharie des zoons Barachie, welken gy gedood hebt tuſſen den Tempel en den Altaar. Voorwaar zegge ik u, alle deze dingen zullen kome over dit geſlachte.

DE