



136

DAAR na zeide Elias tot Achab; Trekt op, eet, en drinkt; want daar is een geruis eenes overvloedigen regens. Alzo toog Achab op, om te eeten, en te drinken; maar Elias ging op na de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde; daar na leide hy zyn aangezicht tusschen zyne knien. En hy zeide tot zynen jongen; Gaat nu op, en ziet uit na de Zee: doe ging hy op, en zag uit, en zeide; Daaren is niets: doe zeide hy; Gaat weder heenen, zevenmaal. En het geschiedde op de zevenste maal, dat hy zeide; Ziet, eene kleine wolke als eens mans hand, gaat op van de zee: en hy zeide; Gaat op, zegt tot Achab, Spand aan, en komt af, dat u de regen niet op en houdet. En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind, zwart werd; en daar quam een groote regen: en Achab reed weg, en toog na Jizreël.

JAKOBUS V: 17, 18.

Elias was een mensche van gelyke bewegingen als wy, en hy bad een gebed dat het niet en zoude regenen: en het en regende niet op de aarde in drie jaaren en zes maanden. En hy bad wederom, en de Hemel gaf regen, en de aarde bragt haare vrucht voort.