

E X O D U S XL: 16, 17, 18.



68

MOZES nu deede het: na alles dat hem de HEERE geboden hadde, alzo deede hy. En het geschiedde in de eerste maand, in het tweede jaar, op den eersten der maand, dat de Tabernakel opgericht werd. Want Mozes richtte den Tabernakel op, en zette zyne voeten, en stelde zyne berderen, en zette zyne richelen daar aan: en hy richtte de pilaren des zelve op.

HEBREEN IX: 6, 7, 8, 9, 10.

Deze dingen nu aldus toebereid zynde, zo gingen wel de Priesters in den eersten Tabernakel t'allen tyde om de [Gods-] diensten te volbrengen: Maar in den tweeden [Tabernakel ging] alleen de Hoogepriester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, welk hy offerde voor hem zelve en [voor] des volks misdaden. [Waar mede] de Heilige Geest dit be-
duide, dat de weg des Heiligdoms noch niet openbaar gemaakt en was, zo lange de eerste Tabernakel noch stand hadde: Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordigen tyd, in welken gaaven en slacht-offeren geoffert wierden, die den geenen, die den dienst pleegde niet en konden heiligen na de consciencie: [Bestaande] alleen in spyzen, en dranken, en verscheidene wassingen, en rechtvaardigmaakingen des vlees, tot op den tyd der verbeteringe opgelegt.