



25

ZY quamen ter plaatse, die hem God gezegt hadde, en Abraham bouwde aldaar eenen altaar; en hy schikte het hout, en bond zynen zoone Izaak, en leide hem op den altaar boven op het hout. En Abraham strekte zyne hand uit, en nam het mes, om zynen zoone te slachten. Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel, en zeide; Abraham, Abraham: en hy zeide; Ziet [hier] ben ik. Doe zeide hy: En strekt uwe hand niet uit aan den jongen, ende en doet hem niet: want nu weete ik, dat gy Godvreezende zyt, en uwen zoone, uwen eenigen, van my niet en hebt onthouden. Doe hief Abraham zyne oogen op, en zag om; en ziet, achter was een ram in de verwerde struiken vast met zyne hoornen: en Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brand-offer in zynes zoons stede.

JAKOBUS II: 20, 21, 22, 23, 24.

Maar wilt gy weeten, O ydel mensche, dat het geloove zonder de werken dood is? Abraham onze vader is hy niet uit de werken gerechtvaardigt, als hy Izaak zynen zoone geoffert heeft op den altaar? Ziet gy wel dat het geloove mede gewrocht heeft met zyne werken, en het geloove volmaakt is geweest uit de werken? En de Schrift is vervult geworden, die daar zegt, En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekent: en hy is een vriend Gods genaamt geweest. Ziet gy dan nu dat een mensche uit de werken gerechtvaardigt word, en niet alleenlyk uit het geloove?