

GENESIS IV: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.



KAIN sprak met zynen broeder Habel: En het geschiedde als zy in 't veld waaren, dat Kain tegens zynen broeder Habel opstond, en sloeg hem dood. En de HEERE zeide tot Kain: Waar is Habel uw' broeder? en hy zeide; Ik en weet [het] niet: ben ik mynes broeders hoeder? En Hy zeide: Wat hebt gy gedaan? daar is een stemme des bloeds uwes broeders dat tot my roept van den aardbodem. En nu, zyt gy vervloekt: van den aardbodem, die zynen mond heeft opgedaan om uwes broeders bloed van uwe hand te ontfangen. Als gy den aardbodem bouwen zult, hy en zal u zyn vermogen niet meer geeven: gy zult zwervende en doolende zyn op aarden. En Kain zeide tot den HEERE; Myne misdaad is grooter, dan dat zy vergeeven worde. Ziet, gy hebt my heden verdreeven van den aardbodem, en ik zal voor u aangezicht verborgen zyn; en ik zal zwervende, en doolende zyn op der aarde, en het zal geschieden, dat, al die my vind, my zal dood slaan. Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom al wie Kain dood slaat, zal zeventwintig gewrooken worden: En de HEERE stelde een teeken aan Kain, op dat hem niet en versloege, al wie hem vonde.

MATTHEUS XXIII: 35, 36.

Op dat op u kome alle het rechtvaardige bloed, dat vergooten is op der aarden, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed Zacharie des zoons Barachie, welken gy gedood hebt tuffen den Tempel en den Altaar. Voorwaar zegge ik u, alle deze dingen zullen komen over dit geslachte.