



*Hoord myne geliefde broeders, en heeft God niet uitverkooren de arme dezer wereld, [om] ryk [te zyn] in 't geloove, en de erfgenaamen des Koningryks, 't welk by belooft den geenen die hem lief hebben? Jakobus II: vers 5.*