



*Zy en dachten niet aan zyne hand; aan den dag, doe by ze van den wederpartyder verloste. Psalm LXXVIII:42.*

*Een osse kend zynen bezitter, en een ezel de kribbe zynes beeren [maar] Israël en heeft geen kennisse, myn volk en verstaat niet. Jeraias I: 3.*