

Hoe veel schoonder den oorspronk.



Hy bedekt zich met het licht, als met een kleeid:
 Psalm CIV: 2.

En dit is de verkondiging, die wy van hem gehoord hebben, en wy u verkondigen, dat GOD een LICHT is, en gants geen duisternisse in hem en is. 1 Joan: I: 5.

Zoekt