

XI.

Die God vertrouwt, Heeft wel gebouwt.



Ziet, de landman verwacht de kostelyke vrucht des lands, langmoedig zynde over dezelve, tot dat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontfangen. Jak. V: 7.