



Een ding [doe ik,] vergeetende het geene dat achter is, ende strekkende my tot het geene dat vooren is, jaage ik na het wit tot den prys der roepinge Gods, die van boven is in Christo Jezus. Phil. III: 14.