



Abraham vant Slaan der vijandige Koningen, met zyn Neef Loth, en den hernoomen Beuyt wedergeerd; word van Melchizedek in't Dal des Konings met den Eeren-Wyn beschonken en Gezeegend Gen. 14